

Verdieping voor leerlingen en leden.

Alweer 3 jaar lang, twee keer per maand, meestal op de avond van de tweede en vierde dinsdag, buigt een gemotiveerde groep leerlingen en leden zich over enkele hoofdstukken van het gekozen 'studie-object'.

Het doel van deze bijeenkomsten is het streven naar dieper begrip van het overgeleverde gedachtegoed zoals gepubliceerd in de literatuur van de grondleggers van het moderne Rozenkruis.

Wie mee wil doen of een keer (eenmalig) kennis wil maken met deze vorm van verdieping voor leerlingen en leden is van harte welkom.

Alle deelnemers krijgen als herinnering voor iedere bijeenkomst een e-mail met een begeleidende tekst die de voortgang van de reeks besprekingen betreft. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de laatste mailing als voorbeeld.

Ook als u niet aan de reeks bijeenkomsten (fysiek) wilt of kunt deelnemen, kunt u zich toch opgeven voor deze e-mails.

De nieuwe reeks begint op dinsdag 15 januari in het J. van Rijckenborgh-Informatiecentrum in Haarlem. Van 18.45-21.30 uur. Koffie/thee vanaf 19.20 uur. Deelname is gratis.

Volgende data zijn: di 29 jan; 12 en 26 feb; 12 en 26 mrt; 09 en 23 apr; 14 en 28 mei; juni nog niet bekend.

Voor 15 januari worden de eerste 2 hoofdstukken voorbereid. Het zijn de hoofdstukken *De ware en de valse Gnosis* en *Paulus en de Gnosis*.

Als u een keer wilt deelnemen aan de verdiepingsbijeenkomsten over **De Universele Gnosis** of als u alleen de begeleidende e-mails wilt ontvangen wilt u zich dan s.v.p. rechtstreeks aanmelden bij de coördinatoren Anneke Wink (wink0078@planet.nl / 06-20002289) en Henk Flipsen (hflipsen@hotmail.com / 06-43192590)

EEN LICHTEND NIEUWJAAR GEWENST VOOR ALLEN!

Hieronder dan, als voorbeeld, de e-mail naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van de vorige reeks besprekingen over 'De Gnosis in actuele openbaring'.

Beste vrienden en vriendinnen,

Zo hebben we op dinsdagavond 11 december, na een gezamenlijk proces van anderhalf jaar, de reeks besprekingen over 'De Gnosis in actuele openbaring' afgerond. Eerst willen wij deze inspirerende reeks afsluiten met 'een terugblik' op het laatste hoofdstuk 'De opstanding uit het graf'. Gevolgd door, zoals gebruikelijk, enkele organisatorische mededelingen.

###

Wanneer, door voorgaande zuiveringen en omzettingen, de Lichtdoorbraak in het magnetische breinstelsel heeft kunnen plaatsvinden dan is het Licht van de Gnosis zelf, de bezieling, het leven geworden van de leerling.

'De ziel is de Lichtgeboorte Gods binnengegaan.'

Door deze Lichtuitstorting (de 2e stralingswerkzaamheid van de Heiligende Zevengeest) kan de leerling de transfiguratie van ziel en lichaam nu zelfstandig doorzetten volgens de lijnen en wetmatigheden van het Lichtrijk.

‘Het nieuwe voertuig van de wedergeboren ziel wordt opgebouwd.’

‘De aard, de biologische toestand en de graad van kristallisatie van het stoflichaam worden bepaald door de ethers die het stoflichaam opneemt. Onze gehele stofopenbaring, de gehele persoonlijkheid van de mens, is te verklaren uit de vier ethers.’ (Te weten: 1. scheikundige; 2. levens-; 3. licht- en 4. weerspiegelende oftewel mentale ether).

‘Men kan zeggen dat het etherlichaam de matrijs is voor het stoffelijke lichaam. Daarom zegt men in de Universele Leer: alle begin is gelegen in het etherlichaam. Wanneer er iets nieuws moet worden opgebouwd, dient men dus altijd de aandacht te vestigen op het etherische voertuig.’

‘De wedergeboorte van de ziel, die een totale wijziging van het particuliere magnetische veld met zich brengt, sluit een geheel nieuw persoonlijk levensveld in zich en dus ook een totaal nieuwe etherassimilatie.’

‘Het gewone levenslichaam en het gewone stoflichaam zijn beide fundamenteel ongeschikt voor de nieuwe etherassimilatie. Nodig is dus de vorming van een nieuw levenslichaam met een nieuw krachtlijnenstelsel, dat de nieuwe ethers, de vier heilige spijzen, die van een andere orde zijn dan de gewone ethers der doods natuur, kan assimileren. Want er is geen sprake van dat de vier heilige spijzen zouden kunnen indalen in een lichaam van de gewone structuur.’

(NB. Dit feit, deze waarheid, wijst overtuigend op het bestaan van twee fundamenteel verschillende natuurlijke openbaringen: enerzijds de aardse biologische natuur, anderzijds de Gods natuur. Twee natuuroorden dus! Van beiden wordt gezegd dat zij een evolutionaire ontwikkeling doormaken, maar alleen de geestelijke openbaring houdt een echte evolutie in. De zogenaamde aardse evolutie komt de dialectische wet van ‘opgaan, blinken en verzinken’, ‘de wet van herhaling en vermalen’, oftewel ‘de permanente terugval’ niet te boven. Zelfontleding naar de aardse natuur — en niet evolutie! — is de weg voor aardgeborenen om uit ‘de begrensde tweeheid’ te komen tot ‘de Universele Eenheid’!)

‘De nieuwe ziel is volledig in staat zelscheppend werkzaam te zijn; en zij verbijzondert nu, uit zichzelf, een krachtlijnenstructuur waarin de vuurkolom met de zeven aanzichten [de chakra’s] centraal staat.

Zo zien wij hoe uit de nieuwe ziel een nieuw levenslichaam oprijst, hetgeen de openbaring van een nieuw stoffelijk voertuig, niet-uit-deze-natuur-geboren, met zich moet brengen. Een voertuig, zeer ijl van constructie, in zeer veredelde vorm. Zodra nu dit bouwstuk volkomen is kan het oude wezen desgewenst worden afgelegd en ten grave worden gedragen. Want het nieuwe wezen is opgestaan in de zelfgebouwde graftempel. Zo staat de wedergeborene niet slechts krachtens zijn zielestaat, maar ook krachtens zijn persoonlijkheid, als de herrezene in de zelfgebouwde graftempel.’

###

Beste vrienden, vriendinnen,

Onze afgesloten reeks besprekingen over ‘De Gnosis in actuele openbaring’ krijgt nog ‘een tweede leven’ in de vorm van een senioren-ochtend (vermoedelijk in maart) en een centrumavond (in het najaar), beide in Centrum Haarlem. Op die manier gaat onze wens in vervulling om, wat wij als groep met elkaar aan verdieping hebben kunnen ondergaan, te delen met medeleerlingen en leden die hier

van willen horen. Wij zullen, zoals afgesproken met onze laatste bijeenkomst, hier nog op terugkomen.

En, zoals al eerder hebben gemeld, zijn we met elkaar overeengekomen het boek 'De universele gnosis' als volgend 'studie-object' in het voorjaar 2019 te bespreken.

We herhalen hieronder de geplande data. Het ritme van de 2de en 4de dinsdagavonden kan zoveel mogelijk worden vervolgd met uitzondering van de maanden januari en juni:

di **15** en di **29** januari
di 12 en di 26 februari
di 12 en di 26 maart
di 09 en di 23 april
di 14 en di 28 mei
de datum of data in juni spreken we in een later stadium af.

Voor de eerste bijeenkomst van de nieuwe reeks boekbesprekingen, op di. 15 januari, stellen we voor de eerste 2 hoofdstukken van 'De universele gnosis' voor te bereiden. Het zijn de hoofdstukken 'De ware en de valse Gnosis' en 'Paulus en de Gnosis'.

EEN LICHTEND NIEUWJAAR GEWENST VOOR ALLEN!

Graag tot di. 15-1,
van 19.45-21.30 uur, koffie/thee vanaf 19.20 uur.

Anneke Wink (wink0078@planet.nl / 06-20002289)
Henk Flipsen (henkflipsen@rozekruispers.com / 023-5323852).